
En nyårs-hälsning från Magasin Macken

Jag har alltid haft svårt att summera den tid som har gått. Förutom att jag har ett rätt dåligt minne så lever jag allt som oftast i nuet och då blir tillbakablickar svårare och vanskeligare att göra. 2022 som vi just lämnat bakom oss präglas internationellt av Ryssland överfall och angreppskrig mot Ukraina, det går inte komma runt Putins brutala attack.

2022 är också året då en global pandemi övergick till en tillbakagång, som skulle visa sig att det inte blev en tillbakagång till det som en gång varit. Numera har jag ett fullt, komplett utrustat kontor hemma och kontoret nere på stan, i Skellefteå vackraste hus, Markstedska Gården, är inte riktigt lika centralt längre. Möten är digitala - även fast alla som ska vara med finns i samma stad. Det är två lärdomar som vi fått som positiv bieffekt efter en tid av isolering och pandemi - jobbet som fysisk plats är inte riktigt lika viktig längre och möten kan tas snabbt och effektivt på plats - var du än befinner dig.

Podd

2022 blev också året då jag äntligen fick tid över och kunde producera de två första avsnitten av den podd som jag har planerat för så länge. Flera avsnitt kommer men jag behåller ämne och medverkande för mig själv ett tag till. I det första videoavsnittet ställer vi en systemkamera mot en iPhone och i ljud-versionens första avsnitt så kan möta Hanna Marklund en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsspelare som numera är expert i TV4.

Efter att ha producerat två avsnitt - en videoversion och en ljudversion så är det nog sannolikt så att video-versionen kommer att skrotas. Det tar 5-6 gånger längre tid att redigera en videoversion i jämförelse med ett ljudavsnitt som jag kan sätta samman på några timmar. Jag har inte riktigt landat i ett beslut ännu men det lutar som sagt åt att polen blir en renodlad ljudpodd.

Mitt Spanien

Under hela hösten så planerade jag en längre resa ned till mitt älskade Spanien där jag siktade på att göra det jag brukar göra därnere - gå dit näsan visar. Mina resor till Spanien handlar om att kliva upp relativt tidigt, äta en stadig frukost på Kellys bar och sedan gå ett par mil i olika riktningar, varje dag. Jag brukar slita ut ett par tränings skor bara för privilegiet att få gå, titta se, sätta mig ned på en bar för en kopp kaffe eller en Shandy, hälften öl och hälften citronläsk. Det är rätt planlösa promenader som jag gör lika gärna helt ensam eller i sällskap med någon av de närmaste som fattar vad det går ut på - gå och titta.

Så här i efterhand vet jag inte riktigt vad som hände men september, oktober, november och december bara försvann i rekordfart. Jag drog igång flera nya projekt och fastnade i arbete (som vanligt) men till slut så kom vi iväg men då gick resan till nära och kära i Norge.

Nu är förhoppningen att komma iväg i mars/april, i vår - om inte en massa arbete kommer i vägen, igen.

Sjungande Dalen

På det privata planet så har vi barn som ständigt flyttar medan jag och hustrun funnit oss mycket väl tillrätta i Sjungande Dalen. Det är lagom nära till centrala Skellefteå, lagom nära till butiker och bara runt knuten ligger storskogen med skidspår och promenadstråk. Inledningsvis, något er efter det att huset ute på landet (Stackgrönnan) sålts så kunde jag känna mig en smula instängd och jag började att leta efter ett sommarhus, i vart fall ett torp eller liknade längs Kågeälven. Efter ett ha letat ett tag, tittat på lite olika objekt så klingade den önskan av. Ett hus, även om det är ett torp kräver tillsyn och skötsel och efter att ha lämnat husägandet efter 28 år så inser du hur mycket tid du faktiskt ägnar åt precis just det - huskötsel. Så det blev inget sommarhus, inget torp och med nuvarande priser så är det inte aktuellt

huskörser. Så det blev inget sommarhus, inget torp och med nuvarande priser så är det inte aktuellt längre. En inglasad balkong och friheten av att inte vara bunden av vare sig hus eller husdjur vägde till slut tyngre. Jag har min Kågeälven knappt 20 minuter bort - utan att behöva klippa en gräsmatta, tömma sopor, kratta löv eller ansa buskar.

Frihet

Jag har insett att det här med frihet blivit allt viktigare och när det gäller arbetet så har jag för länge sedan sett till att kunna jobba var som helst och när som helst. Det är också därför som jag numera är ensam kvar i Winterkvist Design AB. Medarbetare och anställda är fantastiskt roligt men det finns också en frihet att bara vara dig själv, ensam. Ett privilegium rent av och det var också planen hela tiden - att köra bolaget ensam de sista åren. Hur många det nu blir.

Framtiden

Framtiden just nu handlar mycket om [Fiskeportalen](#) - ett nytt stort system som jag bygger och utvecklar tillsammans med Östersjöläxälvar i Samverkan. Det är en plats och en lösning för att kunna köpa fiskekort, guidning, övernattnig och en rad andra sportfiskerelaterade produkter. Mitt arbete handlar också mycket om att arbeta för att skydda och värna om vår vilda lax och vilda öring. Nu närmast säker vi finansiering för att skriva boken om Salma, den glada laxen och hennes kompisar. En barnbok för lågstadiet som förhoppningsvis ska bli verklighet och ges ut av Stiftelsen för Östersjöläxan.

Macken

Mitt allt detta finns då Magasin Macken som är mitt vattenhål där jag ägnar mig åt det jag älskar att göra - att skriva. Det finns inga pengar att tjäna, du blir inte rik utan bloggen finns därför att jag aldrig har slutat att skriva och aldrig kan se mig att sluta att skriva. Det är därför ett av mina nästa projekt är Backanfö & Bakkerom Förlag - ett bokförlag som jag dragit igång tillsammans med en nära och mycket god vän som delar min förtjusning över skrivandet. Tillsammans är vi mitt inne i slutförandet av vår första bok, *Ljug Inte*, en bok om medier, journalister får folk som möter medier i sitt arbete. Sen finns som sagt en barnbok på gång och så en trilogi, en deckare, som legat som manuskript i min skrivbordslåda under massor av år.

Myten om journalister är att alla journalister har ett bokmanus liggande. I mitt fall är det så och istället för att jaga utgivare, få ta emot en massa "tack men nej tack" så skriver jag den med en god vän och sedan ger vi ut den - på eget förlag. Då blir det en bok i alla fall.

Bokförlaget hoppas vi ska komma på plats under 2023.

Nu hoppas jag att ditt 2023 blir ett riktigt bra år. För egen del kastar jag mig över ett större projekt med en kund där det handlar om tre större webbplatser, fler fiskekortsbutiker och någonstans där i fjärran, några månader bort, finns också förhoppningen om varm, vårdag med en öppen älv då jag äntligen får göra årets första kast med mitt flugspö.

Skellefteå 1 januari - 2022

Mikael Winterkvist

